

Mei rit - West Friesland

door Luuk - 2 juni 2014

Op 27 mei is de rit door West Friesland verreden. Jaap en Suzy hadden deze rit voorbereid en ze gingen duidelijk niet over een nacht ijs: super georganiseerd.

Het enige wat je als organisatie niet in de hand hebt, dat is natuurlijk het weer. De weersvoorspelling was ronduit beroerd en op de heenweg naar de verzamelplaats Hoorn kwam ik al diverse buien tegen. Dat beloofde niet veel goeds voor de rest van de dag. Buienradar vertoonde een enorme regenbui boven bijna geheel Nederland, behalve boven West Friesland.

De koffie met de bekende appelgebak, of chocoladetaart, kon dan ook gewoon op het terras van restaurant 't Hop aan het Markermeer worden genuttigd en het was gewoon erg lekker weer. Twintig Motards hadden de weersverwachting getrotseerd en stonden te genieten op het terras.



Startpunt - terras van restaurant 't Hop aan het Markermeer

Na de koffie werden de motoren gestart voor een echt schitterende rit door het mooie West Friesland. Langs de haven van Hoorn en langs de kust van het Markermeer naar Medemblik. In Medemblik moesten de benen even worden gestrekt aan de ingang van de haven, bij kasteel Radboud. Prachtig!



Medemblik - de benen strekken bij kasteel Radboud

Hierna langs de haven van Medemblik naar het inmiddels zeer bekende Opperdoes; over kleine weggetjes met vele prachtige boerderijen. De temperatuur was inmiddels behoorlijk opgelopen. Het was zonnig en op de display stond 21 graden. Niet slecht!

Dan richting Kolhorn voor de lunch in het zonnetje op het terras bij "Schippers Welvaren". Het restaurant doet zijn naam eer aan, want de uitsmijter is niet alleen erg lekker, maar ook enorm. Iedereen had het duidelijk naar z'n zin op het terras, want iedereen moest worden aangespoord

om weer op te zadelen.

Na de lunch weer een schitterende rit door het Noord Hollandse landschap langs Schagen, Sint Maarten, Tuitjenhoorn. Over mooie dijkes naar "the Irish Cottage", waar wederom een terras op ons stond te wachten. Deze horeca gelegenheid staat bekend om zijn grote verzameling whisky, maar whisky combineert niet goed met motorrijden en een glaasje fris is dan wat verstandiger.

Zittend op het terras begint de lucht er toch wat dreigend uit te zien, maar gewoon blijven zitten tot het begint met regenen. En het begon te regenen en de terugweg werd dan ook ietwat vochtig.



Kolhorn - de lunch op het terras bij "Schippers Welvaren"

We kunnen wel terugkijken op een werkelijk prachtige rit, in goed gezelschap en met veel gezelligheid. Het was ook een echte zomerse dag en dat kon bij mij thuis niemand geloven, want in de rest van Nederland had het de hele dag flink geregend. Zo zie je maar weer: gewoon motorrijden, ook al is de weersverwachting wat minder gunstig.